

”Paris – Dakar” med 7 italienere og 1 tysker.

Er ”lille Mallorca” ikke det perfekte mødested, når Vespa Klub Vestjylland skal på fællestur en varm sommeraften i juni?

Det syntes i hvert fald de 8 af klubbens medlemmer som mødte (Carlo, Peer, Johnny, Lars, Jan + Dennis, Henning og Bager fordelt på 7 Vespaer og Allan på BMW).

Jeg havde fået det tillidsfulde hverv, at vise vejen til Kammerslusen. Men hvorfor tage den korte og direkte vej derned. Nej – lad os finde nogle småveje.

Fra Lille Mallorca til St. Darum, over jernbaneviadukten til Ll. Darum og mod Lambertsdam. Vi krydsede landevejen mellem Bramming og St. Darum og kørte videre til Hunderup. Fra Hunderup kørte vi til Sejstrup. Og så nåede vi til dagens ”udfordring” med hele 1,6 km på grus/markvej.

Alle klarede udfordringen uden styrt.

Videre til Vildslev og ud til diget. Efter 33,8 km nåede vi til Kammerslusen.

På diget blev der drukket kaffe og spist is. Peer servere hjemmebagte (ups: hjemmebragte) småkager og alle slappede af. Allan lå med sit veltrimmede skæg og BMW-jakke og lignede mest månedens mand i magasinet ”Homofobia” ☺

Da vi var færdig med at drille Allan og da Peer for 3. gang messede, at det ikke var godt at køre Vespa på grusvej, kørte vi direkte og den korteste vej til Ribe Eng, hvor der traditionen tro var samlet masser af gamle biler, motorcykler og knallerter.

Herfra skiltes vi så – og endnu en gang tak for hyggeligt samvær. Ærgerligt for dem som ikke deltog....

Men check klubbens aktivitetsliste. Vi skal nemlig snart på tur igen.

Lars Kingo















































